

### **Træer**

Solpartiklers lys  
Træets langstrakte arme  
Under himmelen

Tre grønne træer  
En afskåret stammes fald  
Af nåle og dyr

Blade formulder  
I orange løv og fred  
Efterårets søvn

### **Heste**

Heste på engen  
hud, hår, ben og varme  
tidløshed på græs

### **Ådal**

mælkebøtterne  
som et gult tæppe i grønt  
ådalen lyser

### **Sankthans**

Åh min sankhans fryd  
min barndoms mystiske nat  
erindringens ild

Åh min sankthans fryd  
din fortabte fortælling  
mine søstres arv

åh min sankthans fryd  
åh min sankthans fryd

Åh min Sankthans fryd  
min barndoms mystiske nat  
erindrings ild sorte kat

### **Bristning**

Blodbøgen vågner  
med foråret  
jeg vågner med dig

Solens rødme løfter mig  
bærer spor af vin  
efter dig

Udstrakt som bladet i sit efterår  
brister mit hjerte  
og  
nænsomt lægger jeg det i dine hænder

### **Gult græs**

(Tema: Endestation)

Derfra hvor hun kommer  
til der hvor hun sidder  
i gult græs og gule blade

er hun milevidt langt fra sit hjem  
og sin seng  
af gult græs og gule blade

Derfra hvor jeg står  
til det sted, hvor jeg er født  
i gult græs og gule blade

er der kun få  
km. at gå  
gennem gult græs og gule blade

ingen høje bjerge

eller endeløse sletter  
kun en eng og skov  
at følge  
gennem gult græs og gule blade

//:for som mors hvide sommerfugls vinger  
der flyver sorgløst omkring  
kan jeg lande som en fjer  
i min  
hjemlængsels fredfyldte seng://

Og  
med tiden  
vil vi ikke længere sidde eller stå  
med tiden vil vi to  
kvinden og jeg  
langsomt forgå

//:under gult græs og gule blade://

(Temaet: Røg og røgelse)

Lugten af grøntpiller  
fra den høje rørformede skorsten  
den velkendte lugt af græs  
forvandlet til røg oppe i himmelen  
som dengang jeg var barn  
jeg er hjemme

Kirkespiret på den store kloster kirke  
der rejser sig op i landskabet  
huset der giver mig følelsen  
af ydmyghed, ærefrygt og fred på  
een gang  
jeg er hjemme

Men her hvor jeg står  
ved min grædemur, min sjælemur, min gamle mur

Her hvor det vildtvoksende røde bladløv frit snor sig

ind i min sjæl

ind i min tvivl

og ind i mit hjerte

Her har jeg hjemme

(Temaet: Hvor blev du af)

Lyset falder ind i mørket

Lyset falder

Og der midt mellem lyset og mørket

finder jeg dig

eller jeg finder den tomme stol,

som du ha været til dig

som du ku ha ventet på,

som jeg ku ha holdt til dig, givet til dig

gent til dig

Lyset falder ind i mørket

Lyset falder

For måske kommer du blot for sent

eller

måske har du allerede været her

måske, hvis jeg rører ved træet

på stolens ryglæn, kan jeg stadig mærke varmen fra din krop

og

mærke sædets fordybning

fra tyngden af din vægt

måske

Lyset falder så fint ind i mørket

lyset falder så fint

Og der midt mellem lyset og mørket

står jeg og savner dig